

WORDEN WE GEMOTIVEERD DOOR GELOOF OF ANGST?

Tekst: Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwt is onaantastbaar (is veilig) Spr.29:25 NBG'51

Lezen: 1Sam.15:10-25

Dit is Preek B van een driedelige serie over koning Saul

- Globaal thema: Het oorlogsgebied van ons hart, Spr.4:23
 - *Je kan op een slagveld ledematen kwijtraken, maar veel erger wat met Saul gebeurde: een geamputeerde ziel: gescheiden worden door jezelf van je passie voor en je relatie met God!*
- Thema B: Zowel Vrees (Angst) en Geloof zijn motivators

1. Inleiding

Vrees is één van de basis gevoelens van mensen.

- Het is het gevolg van de scheiding met een liefhebbende God wegens de zonde.
- Het resultaat: schaamte, schuld, zich verbergen, het missen van een juiste identiteit en goede, veilige relaties, vijandschap met de wereld om ons heen.
- We zijn als het ware "wezen"
- Zie Gen.3:7-10.

2. Zowel Vrees als Geloof zijn motivators

Wegens vrees doen mensen bepaalde dingen wel of niet.

- De vreze des Heeren als motivator
- Óf het ontbreken daarvan en dan de vrees voor mensen, omstandigheden, situaties (Gr. PHOBIA)

UITLEG:

Zowel geloof als vrees zijn in de Bijbel als het ware Relatie-Woorden

- *Geloof is Vertrouwen op basis van persoonlijke relatie met God van de Bijbel*
 - *"fellowship" (gemeenschap)*
- *Vrees is negatief geloof: Geen vertrouwen maar Wantrouwen*



Dingen gebeuren naar ons geloof (= Vertrouwen in Hem, relatie; Joh.14:1), zegt Jezus. Hetzelfde geldt voor vrees.

- *Vrees drukt ons naar beneden, onderdrukt ons, depressie en motiveert negatief: het verlamt ons.*
- *Geloof heft ons op, motiveert ons en geeft kracht*

Deze uitleg verduidelijkt Luk.8:50, Jezus tegen Jairus: "a. Vrees niet, b. geloof alleen"

- *NIET: a. probeer niet bang te zijn en b. heb een theologische geloofsbelijdenis*
- *MÁÁR: a. we zijn allemaal wel eens bang, maar we wantrouwen de God als Vader niet en b. We vertrouwen de Heer die Zichzelf niet verloochenen kan: je hoeft Zijn intimiteit en trouw niet te wantrouwen*

3. Vrees in de Bijbel (woordstudie)

We dienen het verschil te zien op basis van de context tussen vrees op basis van *angst* en vrees uit *ontzag* (in context met God):

In het Grieks wordt het zelfde woord "phobia" gebruikt:

- Vrees voor God als God en Vader, wat ontzag betekent, sluit altijd intimiteit, openheid en relatie in en geeft ruimte en werkt bevrijdend.
- Vrees op basis van angst is altijd gebaseerd op bang zijn, schaamte, afstand in relaties en is beklemmend en onderdrukt (neemt gevangen).

Een ander woord in het NT is *deilia*, wat betekent timide zijn of laf zijn, zoals in 2Tim.1:7 – vrees wat verlamdend werkt!

Het is allemaal gebaseerd op de openbaring van God in Zijn Woord, de Bijbel:

- Bijbels geloof kan niet gebaseerd zijn op de God-fantasieën en God-leugens die mensen (de maatschappij) van Hem hebben gemaakt
- Ook hier: Bijgeloof
- Denk aan George Verwer, oprichter Operatie Mobilisatie: "Honger naar echtheid VERSUS Pseudo-discipelschap"

4. Sleutelteksten aangaande vrees

1. Hebr.2:14-15
 - a. Gaat over Jezus werk en de overwinning over de duivel
2. 1Joh.4:16-19
 - a. Over de liefde van God de Vader welke vrees wegneemt.
 - b. We zijn niet langer wezen, maar kinderen van God – geen schuld, schaamte en het hebben van een juiste identiteit.
3. Rom.8:15-17
 - a. We zijn geadopteerd: opgenomen in Gods huisgezin
 - b. Abba, Vader
 - c. Niet een geest van vrees ontvangen maar de Geest van adoptie (één van de namen voor de Heilige Geest)
4. 2Tim.1:7-10
 - a. spreekt over onze verantwoordelijkheid nu niet vanuit vrees maar vanuit geloof (persoonlijk vertrouwen) te leven en te handelen.

5. Vrees wordt in Christus weggedaan: Vrede!

A. Vrees en terreur was en is nooit Gods intentie.

Matt.28:5-6 – Geen vrees maar vrede en: Heb geloof = heb vertrouwen

De intentie hier is dat we uitgenodigd worden om dichtbij te komen.

Zie ook

- Luc.1:12 Vrees niet Zacharias, je gebeden zijn gehoord
- Luc.5:10 Vrees niet Simon... vanaf nu zal je een visser van mensen zijn
- Luc.8:50 Vrees niet, geloof alleen.
- Luc.12:7 Vrees niet – voor God de Vader ben je belangrijker dan mussen...
- Luc.12:32 Vrees niet, het heeft de Vader behaagd je het Koninkrijk te geven.
- Hand.27:24 Vrees niet, Paulus...
- Rom.8:15 we hebben niet een geest gekregen van gebondenheid/slavernij om opnieuw te vrezen...
- Openb.1:17 Vrees niet (2:10)

B. Jezus toonde wie de Vader is: Liefde en geen vrees!

1. Vóór het Kruis: Het Laatste Avondmaal; Luc.22:15-16

- Het gaat hier om Jezus' verlangen naar intimiteit.
- Het Kruis was geen eindpunt maar een begin van iets nieuws: verzoening: 2Kor.5!
- Verzoening: het wegnemen van vijandschap en dichterbij elkaar komen!

2. Ná de Opstanding: Luc.20:19-21

- "Vrede zij u...!"
- Zie ook Hebr.2:14-15
- 1) Jezus vernietigde de duivel en zijn werk, letterlijk: zonder werk, inactief maken, op non-actief stellen!
- 2) Jezus maakte ons vrij van gebondenheid/slavernij = geregeerd worden, niet vrij zijn om zelf te kiezen, niet de mogelijkheid hebben te genieten van de volheid van het leven, vgl. Joh.10:10. Slavernij is de conditie die de tegenhanger is van vrijheid.

Gebruikt in

- Hebr.2:15
- Rom.5:15 een geest van slavernij
- Rom.5:21 slavernij en corruptie in plaats van de heerlijke vrijheid van de kinderen van God.
- Gal.4:24 Hagar, de slavine
- Gal.5:1 een slavenjuk

3. Gevolgen van Jezus' volbrachte werk:

- Voor de discipelen van Jezus (incl. wij): Vrede
- Zie Joh.20:19-22
 - De discipelen waren bang voor de Joden.
 - Jezus kwam plotseling: Vrede – na de opstanding: Jezus is de Opstanding en het Leven, Joh.5:29; 11:25.
 - De opdracht: zoals de Vader Mij zendt, zend Ik jullie! AKTIE!
 - Ontvang de Heilige Geest.
 - Vergelijk Hand.1-2 en de vrijmoedigheid (onbevreesdheid!) van de discipelen in de verspreiding van het Evangelie!

C. De Heilige Geest brengt Leven, Fellowship (als de andere Trooster), etc.

- We ontvangen de Heilige Geest als een zegel en een onderpand (Ef.1:13-14) – niet om bang te zijn en te vrezen.
- Ef.4:30
- Ef.2:18 toegang tot de Vader door de Geest
- Ef.2:22 we zijn Gods woning door de Geest, vgl. 3:16
- We hebben niet een geest van angst (terreur, vrees) ontvangen maar van kracht, liefde en bezonnenheid, 2Tim.1:7.
- 1Joh.4:18 In liefde is geen vrees... God houdt van ons als een goede Vader!

(...)

8. Vrees is vernietigd: Geen *geest* van een wees, maar de *Geest* van adoptie.

Zie Rom.8:15-17.

- Na de zondeval moest Adam de Hof van Eden verlaten – geen relatie met God, vijandschap, alleen en schaamte, schuld en zonde.
- In Christus is die zonde verzoend, de vijandschap opgeheven ("vrede") en relatie met God hersteld.
- Het werd zelfs beter dan het was: God is niet slechts God maar een Vader!
- We ontvangen een nieuwe geest en identiteit: geen vijanden van God, zondaren, maar kinderen van God door de geest van adoptie.
- Nu is er niet langer schaamte, vrees, maar liefde, vreugde *op basis van geloof* = *vertrouwen op basis van een persoonlijke relatie met God als Vader*: Jezus is onze broer, Hebr.2:11, 14-15; Joh.14:18; 1Joh.4:16-19.

9. Onze verantwoordelijkheid in dit proces, 2Tim.1:7-10

Zie ook Gal.5:1.

Nu we vrij zijn in Christus hebben we de verantwoordelijkheid om vrij te blijven en onze vrijheid goed te gebruiken, 1Petr.1:14, Judas 4.

10. Gevolgen van Vrees in ons christelijk leven

Indien we als christenen gemotiveerd worden door vrees in plaats van de vrede van God en de vrijheid die Christus ons geeft, dan heeft dat de volgende mogelijke gevolgen:

1. Traditie
 - a. Wegens onzekerheid
 - b. Formules, rituelen, organisatie en methoden worden onze hou-vast en zekerheid.
2. Relatie gebaseerd op angst
 - a. We houden tot God een ‘veilige’ afstand.
 - b. We zoeken een middelaar zoals het volk Israel een Mozes – wij de kringleider, de pastor...
 - c. Maar God als Vader wil persoonlijke intieme relatie met j ou!
3. Niet ervaren van Gods beloften
 - a. Geloof wordt een formule, een omschrijving ‘wat we geloven’
 - b. Geen raakvlak met het dagelijks leven
 - c. Geloof voor zondag (in de kerk) – maandag (de door-de-weekse-dag) is een heel ander verhaal.
 - d. Maw. Geloof is niet Bijbels: Geen Vertrouwen op basis van een persoonlijke relatie met God als Vader
4. Negatief geloof
 - a. Dat rooft ons van onze vreugde, vrede, vrijmoedigheid
 - b. Zowel in het dagelijks leven en relatie met God (bijv. gebed)
5. Verslagen mentaliteit
 - a. We ervaren schuld
 - b. Veroordeling
 - c. Minderwaardigheid
6. Angst voor mislukking
 - a. We worden passief
 - b. Geen initiatief
 - c. Ervaren we dat we voor Gods liefde moeten werken...
 - d. “goede werken”

7. God beloont...
 - a. Overtuiging en een 'ervaren' dat we voor Gods liefde moeten werken
 - b. "Goede werken" doen
 - c. Ziekte of falen als straf van God zien
 - d. Angst voor de dood
 - e. Bijbellezen en gebed, bezoek samenkomst omdat het moet (verplichting)
8. Vrees voor andere mensen
 - a. Onbegrip
 - b. Competitie-mentaliteit (geest)
 - c. Angst om buitengesloten te zijn
 - d. Onzekerheid
 - e. Vrees voor mensen spant een strik, Spr.29:25.

11. Conclusie: Het verschil tussen leven uit geloof of vrees

Waardoor wordt jij gemotiveerd [in het algemeen of in bepaalde situaties]: geloof of vrees?

Zie hieronder de belangrijkste gevolgen en verschillen:

NB. Begrijp dat je ook als christen (vanuit traditioneel, religieus oogpunt) kan leven vanuit vrees!

<i>Leven door Vrees</i>	<i>Leven door Geloof</i>
<ul style="list-style-type: none">• Drukt ons te neer, depressie• Verlamt• Bindt ons• Van Satan en door Hem aangewakkerd• Slavernij• Duisternis• Vreugdeloos• Geen vrede, maar schuld en oordeel• Missen van identiteit; onzekerheid• Eenzaamheid, schaamte• Ontmoedigend• Twijfel & lafheid• Doelloosheid• Schaamte en verbergen• Niet beloond, Luc.19:11-26	<ul style="list-style-type: none">• Heft ons op en motiveert ten goede• Geeft kracht• Vrijheid• Van God de Vader door Jezus Christus (Redder en Heer) door de Heilige Geest• Zoonschap• Licht• Vreugde in het Leven*• Vrede en Rechtvaardigheid* [Kenmerken Gods Koninkrijk, Rom.14:17• Gebaseerd op wie we zijn (identiteit in Christus)• Gebaseerd op relatie, intimiteit• Bemoedigend• Zekerheid & vastberadenheid• Doel & visie (richting, volharding)• Vrijmoedigheid en uitstappen• Beloond, Luc.19:11-26; Hebr.11:6

<<Oscar Griffioen

Narratief Bijbel serie T7063-S22A-09.2023